

Leer

Vraag

Ontmoet

Lees

Doe

LETTERS
VOOR
HET
LEVEN

Leesautobiografie

Samen gaan we voor leeskracht

Leesautobiografie

Meisje, eerstejaars gymnasium

Boeken top 5 (al gelezen)

1. Harry Potter en de gevangene van Azkaban (J.K Rowling)
2. Hack (Mirjam Mous)
3. Harry Potter en de geheime kamer (J.K Rowling)
4. Boy 7 (Mirjam Mous)
5. The Letter for the King (Rose Heiney, Stacey Gregg en Harry Cripps)

Boeken top 5 (wil ik graag lezen)

1. The hate u give (Angie Thomas)
2. 13 reasons why (Jay Asher)
3. Patroon (Marco Kunst)
4. Test (Mirjam Mous)
5. 67 seconden (Jason Reynolds)

Kleutertijd

Welke (prenten)boeken, kleuterverhaaltjes en liedjes vond je leuk?

De prentenboeken 'Gruffalo' en 'De mooiste vis van de zee' vond ik voor zover ik me herinner de leukste prentenboeken. Ik vond het boek 'Kikker en zijn vriendjes' heel leuk toen ik klein was. 'Dikkie Dik' was ook een van mijn favorieten. 'Klap eens in je handjes' en 'In Holland staat een huis' waren liedjes waar ik vroeger wel bij meezong. Ik luisterde hier graag naar.

Basisschooltijd

Las de meester of juf vaak voor? Vond je dat fijn? Welke verhalen kan je je nog goed herinneren?

Ja, mijn juf las vaak voor. Ook in groep 8 nog. Het was niet heel fijn, omdat ik het verhaal meestal minder goed kon volgen. Als ik zelf een boek lees, kan ik me beter concentreren en begrijp ik makkelijker waar het verhaal over gaat. Maar in principe vond ik het vroeger wel leuk als mijn juf of meester voorlas. Een prentenboek dat mijn leraar in groep 4 altijd voorlas was 'Max en de Maximonsters'. Van groep 5 herinner ik me nog het boek 'Juffrouw Pots' en 'Dolfje weerwolfje' was ook heel leuk.

Mocht je op school tijdens de les boeken lezen? Wat vond je mooie boeken?

Tijdens de les mochten we geen boeken lezen. We hadden vanaf groep 5 tot groep 7 altijd een leeskwartier. Dan moesten we wel boeken lezen. Ik herinner me alleen niet welke boeken ik toen heb gelezen. Later in groep 8 kregen we een methode waarbij je oefent met begrijpend lezen en lezen tegelijk. We hadden bij elk nieuw thema twee boeken. Één boek las heel de klas zelfstandig en één boek las de juf voor. Daar kan ik me nog wel een boek van herinneren.

Dat boek heette 'De brieven van Mia'. Het was een leuk boek en het ging over een gevlucht meisje uit Syrië die in de zolderkamer van een man brieven had gevonden van Mia, een vrouw die leefde in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Het gevluchte meisje wilde uitvinden of Mia nog leefde en kwam hierdoor veel te weten over Mia en de Tweede Wereldoorlog.

Las je thuis ook boeken? Zo ja, waar en wanneer deed je dat het liefst?

Ja, thuis las ik ook boeken. Meestal deed ik dat voordat ik ging slapen. Dan deed ik altijd een nachtlampje aan en las ik gewoon in mijn bed. Dat was comfortabel en ik viel daardoor makkelijker in slaap. Nu doe ik dat nog steeds soms.

Hoe kwam je aan leuke boeken? Wie hielp je daarbij?

Leuke boeken haal ik van de bibliotheek. Eigenlijk doe ik dat meestal alleen. Als ik in de bibliotheek ben, kijk ik gewoon overal rond en als ik een leuk boek zie, lees ik de achterkant en blader ik er doorheen en dan bepaal ik of dat ik het boek ga lezen of niet. Soms zoek ik online voor aanbevelingen en dan download ik het boek online of zoek ik het boek in de bibliotheek.

Als je nu terugkijkt op je smaak van de afgelopen zes jaar, hoe is die dan veranderd?

Ik herinner niet alle boeken die ik heb gelezen, maar volgens mij is mijn smaak niet veel veranderd. De boeken die ik me herinner zijn allemaal een beetje hetzelfde genre. Ik lees nu wel liever Engelse boeken om twee redenen. Ten eerste leer ik zo sneller Engels. En ten tweede heb ik gemerkt dat boeken in hun originele taal leuker zijn, omdat het verhaal dan beter overkomt. Ik heb namelijk veel vertaalde boeken gelezen. Sommige woorden die je in het Engels hebt, heb je in het Nederlands bijvoorbeeld niet. Hierdoor kan het verhaal net wat anders zijn. Je kunt het vergelijken met een film vertaald kijken en een film in zijn originele taal kijken. De films van Harry Potter kijk ik bijvoorbeeld liever in het Engels dan het Nederlands. En dat geldt ook bij de boeken. Maar Nederlandse boeken kunnen natuurlijk ook heel leuk zijn.

Mijn literaire smaak van dit moment

Ben je een boekenwurm, een boekentwijfelaar of een boekenmijder? Welke verklaring heb je daarvoor?

Ik ben een boekentwijfelaar. Het ligt bij mij echt aan het boek. Als het verhaal leuk is, lees ik het graag. En als het een saai boek is, dan niet.

Wat is je leesniveau ongeveer? Waarom denk je dat?

Ik heb de test van lezen voor de lijst gedaan en daar kwam leesniveau 2 uit en ik zie mezelf daar wel in terug. In de tabel op bladzijde 111 staan bij 'Bekende voorbeelden' ook 2 boeken die ik al heb gelezen en leuk vond. Onder 'Niveau 2' wordt best goed uitgelegd hoe ik zelf over lezen denk en wat ik er van vind.

Wat is je favoriete Nederlandstalige muziek van dit moment? Wat vind je er zo leuk aan?

Eigenlijk luister ik niet graag naar Nederlandse muziek. Als ik een paar van mijn favoriete artiesten moest kiezen die Nederlandstalige muziek maken zijn dat denk ik Boef en Maan. Ik ken ook niet veel Nederlandse liedjes. Ik vind de muziekstijl van deze artiesten beter dan andere artiesten die Nederlandstalige muziek maken.

Maak een top drie van je lievelingsboeken aller tijden. Wat voor soort boeken zijn het?

1. Harry Potter en de gevangene van Azkaban
2. Hack
3. Harry Potter en de geheime kamer/Boy 7

Harry Potter is een fantasyserie, Hack een futuristische thriller en Boy 7 is een jeugdroman.

Aan wat voor soort boeken heb je een hekel?

De boeken die ik het minst leuk vind zijn informatieve boeken. Ik vind dit soort boeken gewoon saai. Als ik informatieve boeken lees, raak ik sneller afgeleid omdat ik het saai vind en ik wil niet graag doorlezen. Het kan heel handig zijn natuurlijk, maar het is niet iets dat ik uit mezelf zou lezen. Ik vind het gewoon leuk om boeken te lezen om me te vermaken en een verhaal is dan veel leuker dan een informatieve tekst. Een spannend boek of een boek met een mooie boodschap lees ik veel liever.

Wat voor lezer wil ik worden?

Bij de leesniveaus staan beschrijvingen van verschillende soorten lezers. Wat voor een lezer wil je worden?

Ik wil graag een ontdekkende en reflecterende lezer worden (niveau 3) De meeste dingen die hier in de tabel bij staan zie ik terug bij mezelf, maar nog niet alles. Dat zou ik wel leuk vinden, omdat ik denk dat ik dan veel meer uit boeken kan halen. Als ik meer diverse boeken ga lezen met verschillende genres kan ik misschien wel een genre ontdekken dat ik heel erg leuk vind.

Wat voor soort boeken wil je gaan lezen en wat voor onderwerpen vind je interessant?

Dit weet ik eigenlijk nog niet zo goed. Ik denk dat ik dit nog moet ontdekken. Ik wil wel nieuwe boeken gaan lezen met andere genres dan degene die ik al ken. Maar welke genres dat precies zijn? Dat weet ik nog niet.

Als je hulp bij het kiezen van passende boeken nodig hebt, wie kan je dan helpen?

Ik denk dat er niet iemand is die mij kan helpen, maar dat ik het zelf moet doen. Ik kan zelf het beste bepalen of ik bepaalde boeken leuk vind of niet. Als ik boeken van leesniveau 3 ga lezen, kan ik ontdekken of dat ik dat niveau echt graag wil beheersen en of dat ik die boeken echt leuk vind. Ik kan ook aanbevolen boeken gaan lezen voor mijn niveau nu (2) en die kan ik vinden op heel veel sites. Ik denk dat mijn manier van boeken zoeken hetzelfde blijft; Ik ga naar de bibliotheek en kijk of dat ik een boek zie dat ik wil lezen of ik zoek online voor aanbevelingen.