

Leer

Vraag

Ontmoet

Lees

Doe

LEZEN

VERGROOT  
MIJN  
KENNIS

VAN DE  
WERELD

# Leesautobiografie

Samen gaan we voor leeskracht

# Leesautobiografie

## Meisje, derdejaars gymnasium

Ik vond lezen van jongs af aan al leuk en ik lees dan ook best veel. Deze liefde voor lezen heb ik waarschijnlijk van mijn ouders gekregen, zowel mijn moeder als mijn vader lezen veel en vinden het ook leuk om te doen. Ik werd vroeger dan ook veel voorgelezen uit bijvoorbeeld: 'verhalen over de boze heks' van Hanna Kraan, '365 berenavonturen' van W Bakker, 'de sprookjessprokkelaar' van Paul van Loon (dit was vroeger mijn favoriete boek ooit) en Harry Potter van J.K. Rowling. Dit vond ik altijd heel leuk en ik werd bijna elke avond voorgelezen, wat mijn interesse in lezen volgens mij best heeft vergroot.



Op de basisschool werd er ook voorgelezen, dit vond ik meestal wel leuk en ik kan me nog wel herinneren dat mijn klas in groep drie vernoemd was naar een boek en dat de lerares dat boek ons toen voorlas. Later begon ik zelf veel te lezen, ik woon erg dicht bij de bibliotheek van ons dorp en op school hadden we ook een kleine bibliotheek waar we boeken konden lezen en lenen. Ik las- en lees nog steeds- veel fantasie boeken, bijvoorbeeld Harry Potter van J.K. Rowling en Percy Jackson van Rick Riordan. Ook las ik boeken zoals dagboek van een muts van Renée Russel, de waanzinnige boomhut van Andy Griffiths, de hoe overleef ik-serie van Francine Oomens en leven van een loser van Jeff Kinney.

Mijn top 3 leukste boeken bestaat uit: 'de Nieuweling', omdat ik het een leuk en spannend boek vind en ik de zeer uitgebreide wereld en de cultuur ervan echt geweldig vind, Percy Jackson and the battle of the Labyrinth, omdat ik Griekse mythologie erg leuk en interessant vind en er veel gebeurt veel wat het meeslepend maakt en Song of Achilles, omdat dit ook weer over Griekse mythologie gaat en ik de schrijfstijl erg mooi vind.



Mijn leesniveau is op dit moment niveau drie, dit komt volgens mij best lang lees en het ook leuk vind, hierdoor is mijn niveau hiernaar ontwikkeld, ook vind ik het leuk om met mensen over mijn gelezen boeken te praten. Ik lees meestal voor rust, om te ontspannen en om even uit deze soms heel nare wereld te ontsnappen. Fantasie is mijn favoriete genre omdat ik het leuk

doordat ik al

vind om over nieuwe werelden te lezen en ik vind het heel cool dat iemand dat hele universum heeft kunnen bedenken. Dat is ook wat ik zo leuk vind aan lezen, zo'n hele wereld komt gewoon uit iemands fantasie en dat heeft hij/zij op papier kunnen zetten. Ik wou dat ik ook het talent had om zulke dingen te produceren, te verwoorden en mensen ermee te vermaken.

Hoewel ik lezen heel leuk vind, heb ik soms wel dat ik het moeilijk vind om in een boek te komen en te beginnen met lezen, vooral als ik het boek toch niet zo leuk vind als ik eerst had gedacht. Wat lezen voor mij ook minder leuk maakt, is als ik verplicht word iets te lezen. Dat

haalt al mijn motivatie weg en maakt het moeilijk om te beginnen met lezen. Dit komt denk ik omdat het dan meer als een klusje of als huiswerk voelt. Ook snap ik niet waarom het zo belangrijk is dat we een origineel Nederlands boek van een bepaald niveau moeten lezen, want er zijn gewoon nauwelijks Nederlandse boeken van het niveau wat we zouden moeten lezen die voor mij (en voor anderen waarschijnlijk ook) interessant zijn of die mij leuk lijken. Ik kan ergens wel begrijpen dat we zo meer meekrijgen van de Nederlandse cultuur, maar eigenlijk alle andere redenen om te lezen zijn nog steeds van toepassing als je een vertaald boek leest. Ik vraag mij af of de kleine bijdrage aan kennis van de Nederlandse literatuur, cultuur en taalontwikkeling opweegt tegen de afnemende leesmotivatie van verplichte boeken en boeken die ik in mijn vrije tijd lees.

Voor dit jaar zou ik graag mijn leesniveau verhogen en mijn woordenschat en taalgevoel ontwikkelen, waardoor ik meer en moeilijkere boeken kan lezen. Ook heb ik een hele serie aan boeken die ik dit jaar uit wil lezen (al heeft dit niks te maken met school/het vak Nederlands) Ik hoop dat ik dit doel kan halen en als dat niet lukt dit jaar dan is er altijd nog volgend jaar.

