

Leer

Vraag

Ontmoet

Lees

Doe

IK KOM  
VERDER  
IN HET  
LEVEN  
DOOR  
TE  
LEZEN

# Leesautobiografie

Samen gaan we voor leeskracht

# Leesautobiografie

## Meisje, groep 7 basisschool

Ik vond lezen eigenlijk altijd al leuk. Vroeger werd ik voordat ik ging slapen voorgelezen, door mama of papa.

De verhalen van Madelief vonden we altijd leuk, of toen ik klein was mooie prentenboeken.

De Borre boekjes hadden we een abonnement op, die hebben we ook veel gelezen. Op iedere bladzijde stond dan een dikgedrukte letter of woord zodat je zelf ook iets kon lezen, bijvoorbeeld de P van Papa of de B van Borre. In groep 1t/m 3 lazen we die boekjes.



In groep 4-5 lazen we boeken van Jochem Meijer, de Gorgels. Toen begon ik steeds meer zelf te lezen of om en om met papa of mama. Dat waren leuke spannende verhalen met veel fantasie. Ik had toen ook een Gorgel-knuffel.



Bij een iets moeilijker boek werd ik ook nog wel voorgelezen. Ik ben lid van de bibliotheek daar haalt mama vaak boeken en thuis hebben we er ook heel veel. We krijgen ook wel boeken van onze oudere neven en nichtjes.

Op school lezen de juffen en meesters voor, dat doen ze nog steeds. Meestal mag je tijdens het voorlezen iets tekenen dat bij het verhaal past. Onze juf leest vaak voor wat bij het thema past waar we mee bezig zijn. Bijvoorbeeld over vluchtelingen. Nu hebben we een thema over koken en leest de juf voor uit 'het magische receptenboek' van bakkerij Bliss.

Mijn ouders lezen ook graag. Meestal op de e-reader in de vakanties of de avond. Mijn jongste zusje (4) wordt nog voorgelezen en mijn zusje (8) leest de laatste tijd veel zelf uit juffrouw Pots. Volgens mij is ze ook meer gaan lezen omdat ik nu zoveel bezig ben met de voorleeswedstrijd. Ik heb ook best veel eigen boeken, zoals Mot en Lampje. Met het laatste boek heb ik ook meegedaan aan de voorleeswedstrijd. In de boekenwinkel in Boxmeer hebben ze deze boeken aangeraden, ik vond het hele mooie leuke boeken. Het Werkstuk van Simon van der Geest heb ik gekocht van de boekenbon die ik bij de regionale finale had gewonnen. Dit boek heb ik ook gekozen voor de provinciale finale, want dan moeten we een nieuw boek en fragment kiezen.



Thuis kijkt mama wel eens naar de boeken top 10 of welke boeken een prijs hebben gewonnen zoals de gouden of zilveren griffel. Dan gaan we dat boek lenen of kopen want meestal zijn dat echt leuke boeken.

Mijn boeken top 3 is:

1. Lampje, van Annet Schaap
2. Het werkstuk, van Simon van der Geest
3. Mot en de metaalvisser, van Sanne Rooseboom



De schrijver van 'het werkstuk', Simon van der Geest, hebben we een mailtje gestuurd omdat ik zijn boek heb gekozen. We hebben hem verteld welk fragment we hebben gekozen en waarom en of hij nog tips voor mij heeft. Toen kreeg ik een heel leuk berichtje terug. De schrijver zei: zet je verbeelding aan, probeer het je voor te stellen zodat het verhaal tot leven komt. Dat ga ik echt proberen! Daarnaast dat ik plezier moet hebben in het voorlezen, dan kun je het goed overbrengen.

Ik vind het echt fijn om te lezen, meestal voordat ik ga slapen. Op vakantie lees ik ook graag. Als we op wintersport zijn en ik ben moe van het skiën lees ik graag een boek. Als het een leuk boek is kan ik hem dan ook bijna niet wegleggen en is hij in die vakantie ook wel uit!

Als ik thuis een leuk boek heb lees ik ook wel eens uit school of in het weekend.

Ik hou vooral van mooie verhalen of spannende avonturen. Dat de hoofdpersoon stoer is en niet opgeeft. Boeken waar veel emotie in zit, of het nou droevig of spannend is als er maar de hele tijd van alles gebeurt.

Het leuke van lezen is dat je zelf een eigen beeld maakt van het verhaal zoals jij denkt dat het eruit ziet. Van het boek Lampje van Annet Schaap is ook een serie gemaakt. Dan is alles toch anders als dat je het in je hoofd hebt voorgesteld en daarom is boeken lezen vaak echt leuker dan een film kijken. Ik hoop dat ik nog meer mooie boeken ga ontdekken om te lezen. Als ik niet weet welk boek ik moet kiezen is er in de bibliotheek wel iemand die nog tips heeft. In de boekenwinkel heb ik nu al een paar keer superleuke boeken gekocht. Dan zeg je welke boeken je mooi vindt en zo vinden ze dan snel weer een ander boek wat dan ook wel bij je past.

Door de voorleeswedstrijd ben ik ook veel bezig met voorlezen, dit vind ik ook heel leuk. Mijn zusje van 4 lees ik ook wel eens voor. Ik mocht tijdens de Nationale



Voorleesdagen ook voorlezen in de bibliotheek. Er zouden maar een paar kindjes komen maar er waren er uiteindelijk heel veel. Ik heb voorgelezen uit een prentenboek *Wonderlijke huisdieren* van Victoria Roberts. Toen ik daar was werd ik ook gevraagd om voor te lezen bij het kinderdagverblijf en de BSO! Ik heb die dag wel 4 keer voorgelezen, dat was erg leuk.