

Leer

Vraag

Ontmoet

Lees

Doe

LEZEN
MAAKT
MIJN

BLIK

RUIMER



Leesautobiografie

Samen gaan we voor leeskracht

Leesautobiografie

Jongen, eerstejaars vmbo

Ik vind lezen niet erg leuk omdat ik zoveel andere dingen leuk vind.

Vroeger werd ik vaak voorgelezen door mijn moeder en mijn opa's en oma's dat waren meestal sprookjesboeken.

Toen ik eenmaal naar de basisschool ging werd er ook veel voorgelezen vooral in klas 2 en 3 dat waren dan boeken zoals bijvoorbeeld van de Gorgels die vond ik wel spannend en leuk en dan kreeg ik dat boek vaak als cadeautje ook voetbalboeken zoals de fjes enzo vond ik wel leuk vooral ook omdat ik zelf op voetbal zit.

Mijn ouders lezen wel boeken vooral romans en papa boeken over de tweede wereldoorlog. Ik heb een paar boeken thuis zoals de Gorgels diverse delen dat is ook mijn favoriete serie.

Op het voortgezet onderwijs lees ik alleen als dat moet voor school omdat ik het druk heb met andere dingen. Ik ben daarom ook geen lid van de bibliotheek maar soms lees ik een stukje van de boeken die ik heb voordat ik ga slapen en dan vooral grappige boeken of fantasie of avontuur.

Ik ben een snelle lezer en lees niet heel aandachtig daarom vind ik boeken over serieuze onderwerpen ook niet mooi.

Ik ga proberen iets vaker te lezen maar verwacht dat ik later misschien over sommige onderwerpen wat meer zal gaan lezen maar misschien ook niet want je kunt op internet ook alles opzoeken dus dan heb je eigenlijk geen boek nodig!